

Expo Kazerne Dossin: Auschwitz.camp



Beelden van prikkeldraad, mishandeling en massamoord hebben van de Poolse stad het symbool voor de Holocaust gemaakt. Maar achter de horror gaat een gelaagd verhaal schuil. Die onbekende geschiedenis van de stad en het kamp ontdekt u in deze tijdelijke tentoonstelling.

Auschwitz was onderdeel van een Duits kolonisatieproject en een 'drang naar het Oosten'. Op zoek naar *Lebensraum* wilde de SS er een immens gebied ontwikkelen, met Auschwitz als centrale metropool. Terwijl de gevangenen voortdurend in levensbedreigende omstandigheden verkeerden, maakten de bewakers tijd voor ontspanning en plezier. Twee uitzonderlijke fotoalbums staan in akelig contrast.

Waarom is Auschwitz niet gebombardeerd door de geallieerden? Was er ooit verzet in het kamp? En hoe werd er na de bevrijding omgegaan met de site? Met een historisch vergrootglas bekijken we de ongekende lagen van dit complexe verhaal.



Waar?

Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen

Wanneer?

14/10/2019 - 25/06/2020

Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 9u - 17u

Zaterdag & zondag: 9u30 - 17u

Woensdag gesloten

Prijs

volwassenen: € 9

Jongeren -21: € 4

Combi met permante tentoonstelling: € 16

Groepen (15-20 pers.): € 7,50

Gids (optioneel & te reserveren): € 50

Meer info vind je **[hier \(https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen\)](https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen)**.
<https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen>

Kaart



Leaflet (<https://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>) contributors



(virtueel-mechelen)

