

# Plezante wandeling in groep

Twee Mechelse gidsen vertellen al zingend over het Mechelen van vroeger. Een stukje straattheater in woord en beeld in het plat Mechels met straffe stoten, straatfiguren en liedjes. Maak kennis met Rikske den Bult, Zwètte Margriet en Kobe de potbuis. Een verrassende en onverbloemde kijk op Mechelen. Plezier verzekerd.

Nieuwsgierig waarom onze toren bovenaan zwarter is dan onderaan of waarom Mechelaars Astridjes eten? Ontdek het antwoord tijdens deze leuke wandeling in onvervalst gesproken en gezongen Mechels.

Enkel na afspraak voor groepen van 20-50 personen. Reservaties moeten minstens 3 weken op voorhand gemaakt worden.

## Openingsuren

► meer informatie voor groepen en scholen

## Prijs

► meer informatie voor groepen en scholen

## Comfort

## Faciliteiten



## Locatie

Grote Markt 22, Mechelen

Kaart



Leaflet (<https://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>) contributors

## Contact

T +32 15 41 13 66

@ rudi.demets@telenet.be (mailto:rudi.demets@telenet.be)



(/files/uploads/imagecache/Origineel/dms/80734\_advalvas\_plezante-wandeling.jpg)

