

# Sint-Romboutskathedraal

De Sint-Romboutskathedraal wordt in de dertiende eeuw gebouwd. Ze is van meet af aan groter en indrukwekkender dan alle andere parochiekerken en later werd ze ook nog eens 'de kerk van de aartsbisschoppen'. Eerst staat er een driebeukige kruiskerk op de plaats van de immense kathedraal. Pas na een reeks bouwcampagnes groeit de kerk uit tot dé blikvanger van onze stad.

Bij de godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw krijgt de kerk het hard te verduren. Veel van het oude interieur gaat verloren. Het Calvinistische bewind op het einde van die eeuw verwijdert alles wat naar de katholieke eredienst verwees. Maar de kerk doorstaat meer stormen. In de Tweede Wereldoorlog wordt Mechelen gebombardeerd en in 1972 breekt een grote brand uit. Keer op keer overleeft de Sint-Romboutskathedraal het.

De binnenkant van de kathedraal is adembenemend. Je kan er het schilderij 'Christus aan het kruis' van Antoon van Dyck bewonderen. Net zoals andere werken van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas Faydherbe uit 1665.

-  
-

## Openingsuren

---

Maandag

08:30 - 17:30

---

<b>Dinsdag</b>	08:30 - 17:30
<b>Woensdag</b>	08:30 - 17:30
<b>Donderdag</b>	08:30 - 17:30
<b>Vrijdag</b>	08:30 - 17:30
<b>Zaterdag</b>	08:30 - 17:30
<b>Zondag</b>	08:30 - 17:30

▶ meer informatie voor groepen en scholen

## Prijs

▶ meer informatie voor groepen en scholen

## Comfort

## Toegankelijkheid



## Faciliteiten



## Locatie

Onder-den-Toren 12, Mechelen

Kaart



Leaflet (<https://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>) contributors

## Contact

T +32 15 29 40 32

@ [info@torensaandedijle.be](mailto:info@torensaandedijle.be) (<mailto:info@torensaandedijle.be>)

www <https://www.hofvanbusleyden.be/torens-aan-de-dijle> (<https://www.hofvanbusleyden.be/torens-aan-de-dijle>)



(/files/uploads/imagecache/Origineel/dms/79996\_advalvas\_sint-rombouts-kathedraal.jpg)

